

*De Heer is mijn licht, mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
Al woedt een oorlog tegen mij, ik behoud mijn vertrouwen.
Want ik ken slechts één verlangen
wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven.
Psalm 27*

PATER

Fernand Mertens

Witte Pater van Afrika

geboren in Aarschot op 9 april 1942 en overleden in Kampala
vlakbij zijn “thuisland” Congo,
na een leven vol dienstbaarheid op 5 mei 2018.

De uitvaartliturgie en de begrafing in Bunia
hadden plaats op woensdag 9 mei 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons Pater Fernand te herdenken
op zaterdag 19 mei 2018 om 10 uur
in de abdijkerk O. L. V. van Vlierbeek in Kessel-Lo (Vlierbeek).

Dit melden u:

de Missionarissen van Afrika

Marc en Anny (†) Coucke - Mertens

Roger en Mia Van Dessel - Mertens

Paul (†) en Josée Mertens - Goossens

zijn zussen, broer, schoonzus en schoonbroers

Bart en Carine Coucke - Celis,

Sarah, Vincent en Dries

Jan en Lizzie Vanwildemeersch - Coucke

Hans en Geertje Peeters - Coucke

Olivier, Helena en Andreas

Eli Van Dessel

Hugo Van Dessel

Sven en An Meynckens - Mertens

Nyssa en Jenna

zijn neven en nichten