



Na een leven vol toegewijde inzet is van ons heengegaan:

DE HEER

Victor Pijls

echtgenoot van Maria Mommens

geboren te Bree op 31 oktober 1930 en onverwacht thuis overleden te Leuven
op 7 september 2019.

Dit melden u:

Maria Mommens

zijn echtgenote

Danny en Heleen Pijls - Vertessen
Pieter en Phaedra
Maarten
Laurenz

Tony en Annick Pijls - Debien
Lize
Lobke en Ewout

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet, zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de
St.-Geertruiaparochiekerk te Leuven op zaterdag 14 september 2019 om 10 uur.
Nadien volgt de begraafing op de stadsbegraafplaats van Leuven.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Halfmaartstraat) vanaf 9.40 uur.



U kan Victor een laatste groet brengen in het funerarium PUES,
Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) te Herent (Winksele-Delle)
op vrijdag 13 september 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.