



*Terug samen ...*



*Laat mijn verdriet altijd groter wezen  
Dan het jouwe  
Zodat het eromheen kan liggen  
Als armen*

*Wees niet droef als ik zal heengaan,  
Dan zal ik altijd aan je denken.  
En anders ook...*

*Herman de Coninck*

DE HEER

## Frans Rector

weduwnaar van Maria Minnoye

geboren in Lovenjoel op 20 juni 1929  
en overleden in WZC Passionisten in Tienen  
op 22 november 2020,  
gesterkt door het ziekensacrament.

*De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de crematie  
en begraafing van de asurne op de begraafplaats  
van Lovenjoel, zal plaatsvinden in intieme familiekring.*

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Gust en Agnes Rector - Schepers  
Karolien Rector en Michel Janssens  
Liselotte Rector en Erman Sumlu, Jules  
Ben en Ermelinde Collin - Rector  
Maarten Collin en Leen Witters, Jack, Rosie  
Louis Rector  
Thomas Rector  
Eveline Rector en Matthias Verschaffel  
Willem en Sally Rector - Foriers  
Ine Rector en Sandro Soccio  
*zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet:  
zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Rector en Minnoye

Met dank aan dokter Rumbaut, dokter Neven, de thuisverpleging,  
familiehulp en Heidi, de burens en het personeel van  
WZC Passionisten voor de steun en zorgen.