

*Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug.
Dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug.*

*Het huis is leeg en koud,
als we je stem niet horen.
De tafels, stoelen en het bed,
het stelt niets meer voor.
Een boom zonder takken,
een hemel zonder blauw.
Liefste moeder,
dat is een dag zonder jou.*

MEVROUW

Yvonne Struyf

weduwe van Joseph Demeyer † 2011

geboren in Kessel-Lo op 12 september 1935 en overleden in het UZ Pellenberg op 8 maart 2018.

Dit melden u:

Michel Demeyer
† Carine Demeyer
Linda Demeyer
Peter Demeyer en Ellen Martens
Sepp, Mats

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:
haar zus, schoonzus, neven en nichten

De families Struyf, Demeyer, Hugaerts en Vandenberghe.

De afscheidsplechtigheid en de teraardebestelling hebben plaats in intieme kring.

