

*Wij hopen dat er een mooie plaats bestaat,
een hemel of hoe noem je dat,
waar jij heel rustig over ons kan waken.*

DE HEER

Rik Van Rossem

weduwnaar van Yvonne Van Camp (†1996)

geboren in Muizen op 6 maart 1931
en thuis in Hever overleden op 15 mei 2018.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Jozefparochiekerk in Peulis
op zaterdag 19 mei 2018 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Peulis.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Rik een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 in Winksele-Delle
op vrijdag 19 mei 2018 van 18.30 tot 19.30 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Freddy en Marleen Van Rossem - Goris

zijn kinderen

Kelly Van Rossem

Kian

Seppe en Debby Bekers - Van Rossem

Lore

Tess

Mats

zijn klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Rossem, Van Camp, Verbeeck en Verheyden.

Met dank aan zijn huisarts dokter Tanésy
en aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
voor de steun en de toegewijde zorgen die ze hem gaven.