



*'t Liefste wat wij hebben bezeten,
zo veel jaren de spil van ons bestaan,
wij zullen je nooit vergeten,
wij kunnen je zo moeilijk laten gaan.*

DE HEER

Emile Van den Eynde

echtgenoot van Agnes Batens

geboren in Mechelen op 6 april 1936
en overleden in Bonheiden in het Imeldaziekenhuis
op 6 februari 2019.

De afscheidsplichtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2 in Winksele-Delle op dinsdag 12 februari 2019 om 10 uur.

Nadien volgt de crematie en plaatsing van de asurne
in het columbarium op de begraafplaats van Boortmeerbeek in
intieme familiekring.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Agnes Batens

zijn echtgenote

Karine Van den Eynde

Ellen

Jens en Jémilie, Alèssia

Brent

Sten

Andreas

Nadine Van den Eynde en Marc Deltombe

Evelien en Steven

Paulien

Celien en Robin

Monika Van den Eynde en Paul Van Goubergen

zijn kinderen en kleinkinderen

Kira

zijn trouwe viervoeter

Delen mee in dit verdriet: zijn neven en nichten.

De families Van den Eynde, Batens en Nardus.