



1 maart 2024, Begonialaan 2  
De magnolia begint te bloeien

Wees welkom sluiers van de nacht  
De witte stilte om mij heen  
Het leven nu tot as gebracht  
Geen woord, geen lied zoals voorheen

F.V.

DE HEER

## Fernand Veldeman

echtgenoot van Augusta Mariën

*onze papa, onze bompa*

geboren in Baasrode op 8 september 1931  
en overleden in het A.Z. Portaels in Vilvoorde  
op 29 februari 2024.

Dit melden u diep bedroefd:

Augusta Mariën

*zijn echtgenote*

Jan Veldeman †

Kristin Veldeman en Luc Boelens

Laura en Mathias, Illa, Oskar, Rocco

Bram en Fanny

Lore en Pieter-Jan

Dries en Esther, Cleo, Mona

Bram en Leen

Ingrid Veldeman en Jan Delvaux

Tom †

Ann en Francis, Jarno, Myrthe

Jef en Elisa

Flor

*zijn kinderen, klein en achter-kleinkinderen*

Joanna Mariën

*zijn schoonzus*

Het afscheid vindt plaats in besloten kring.