

*Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,  
je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,  
je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.*

DE HEER

# Paul Derboven

echtgenoot van Juliette De Wit

geboren te Leuven op 15 maart 1937 en  
overleden te Bonheiden in het AZ Imelda op 17 mei 2019.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in aula Eikenveld van  
Begrafenissen PUES, Eikestraat 2 te Herent (Winksele-Delle)  
op zaterdag 25 mei 2019 om 10 uur.  
Nadien volgt de crematie en bijzetting in het columbarium op de  
begraafplaats te Boortmeerbeek.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.

U kan Paul een laatste groet brengen in het funerarium PUES,  
Eikestraat 2 te Herent (Winksele-Delle)  
op donderdag 23 mei 2019 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Juliette De Wit

*zijn echtgenote*

Maria Derboven en † Frans Calottens  
Julia De Bie en Rik († Joseph Derboven )  
Nadia Derboven, *Glenn (zijn petekind)*  
† August Sleyph en † Lea Van Oosterwijck  
Mariette Sleyph en † Livinus Coppens  
Danny en Annick Mispelters - De Clercq  
Ingrid Mispelters, *Vincent, Maxim*  
Armand De Wit en † Georgette Van Goethem  
Marc en Karin Van der Aarschot - De Wit, *Ben en Ines*  
*zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

De families Derboven, De Wit, Ronsmans, Olbrechts en Sleyph

Met speciale dank aan de dokters,  
verzorgend en verplegend personeel van het AZ Imelda,  
afdeling Nierdialyse en zijn huisarts dr. Hans Mestdagh.