

Minne Ronse

echtgenote van André Loeckx,
dochter van Lily Ghesquière en Manu Ronse,

is onverwachts overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg
op donderdag 10 januari 2019.

Minne Ronse is geboren in Halle op 9 augustus 1949.
Zij was welpenleidster in Halle, vrijgestelde van de Algemene
Studentenraad in Leuven, leerkracht Arbeidsrecht in Algerije,
medeoprichter en coördinator van het Justitieel Welzijnswerk
in Leuven en Assessor Sociale Reïntegratie in de Commissies
voor de Voorwaardelijke Invrijheidsstelling in Antwerpen en
Gent.

Minne is op velerlei wijzen geliefd en gekend. Zij was een
zorgzame moeder, een verwennende nannie en een betrokken
lid van een grote familie. Minne was een warme
persoonlijkheid, een luisterend oor voor velen, een steun in
nood. Zij was een geëngageerde juriste en een
sociaalvoelende burger. Minne was een trouwe vriendin of
kennis. Zij ging door het leven als liefhebber van bloemen, van
literatuur, van reizen, van de zon en van de zee. Minne hield
van vele kleine dingen in het leven.

Dit melden u

haar echtgenoot
André Loeckx,

haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen
Malika Loeckx en Daryl Dodt
Fynn, Zander, Reuben en Indigo
Anneke Loeckx en Raphael Alvarenga
Andreas
Jan Loeckx en Cynthia Franco Ortiz,

haar zussen, broer, schoonzus en schoonbroer
Anne Ronse, Binke Ronse en Karel De Witte, Rite Ronse,
Jacques Ronse en Carine Valkeniers, Luce Ronse,

haar metekinderen
Isabel Ysebie en Tyra Ngonzele Van Belle,

haar schoonzus en haar schoonbroer
Monique Gits Loeckx
Robert Loeckx,

de families Ronse, Loeckx en Ghesquière.

Er is gelegenheid Minne een laatste groet te brengen in het
funerarium Poes, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee Leuven,
op donderdag 17 januari 2019 van 18.30 uur tot 19.30 uur
samen met haar familie.

Een afscheidsviering rond de asurne, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatsvinden in de Sint-Antoniusparochiekerk,
Léon Schreursvest 33 in Heverlee
op zaterdag 19 januari 2019 om 11.30 uur.
Er is gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11 uur.

Bijzetting in het urnegraaf op de stadsbegraafplaats van Leuven
gebeurt in intieme familiekring.

*If you're travelin' in the north country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine*

*Please see for me if her hair hangs long
If it rolls and flows all down her breast
Please see for me if her hair hangs long
For that's the way I remember her best*

Girl from the North Country
Bob Dylan

